



ציטוטים נבחרים מתוך ההקדמות ל"מורה הנבוכים" מהדורת מפעל משנה תורה



(הרב אלעזר מלמד, הוא רב היישוב הר-ברכה, וראש הישיבה בישוב. פוסק חשוב, ומחבר סדרת "פניני הלכה").

פרופ' זאב הרוי

"מורה הנבוכים, חלק שני, הוא אמנם החלק המדעי ביותר בספר, אולם הגיבור של החלק, האיש המעולה, אינו המדען או הפילוסוף, אלא הנביא. לא איש הטבע אלא איש האלוהים. הנביא הוא האיש השלם במידותיו, המקבל את השפע האלוהי, ומדבר בשם האלוהים עם בני האדם. הוא הקשר החי בין האלוהים לבין האדם. לכן, הוא ראוי ביותר להיות הגיבור של החלק השני, שנושאו הוא: הקשר בין אלוהים ובין האדם.

ספר מורה הנבוכים הוא ספר פילוסופי יחיד במינו. הוא ספר של קושיות, חידות, ומבוכות.. אופיו המאתגר... המהדורה הנוכחית מקילה על הקורא במידת האפשר. היא אינה מסירה את כל המבוכות, אבל היא מאפשרת לקורא להבין את המבוכות ולהיות מוכן ומזומן להתמודד עמהן. התרגום החדש מערבית לעברית הוא קריא ומדויק. הביאורים, ההרחבות, והאיורים הם מאלפים ביותר. המהדורה הזאת פותחת לרווחה את השערים למורה הנבוכים, ומזמינה את הקורא להיכנס בשעריו".

(פרופ' זאב הרוי, נמנה עם המובילים בתחומו ובעל שם עולמי בהגות היהודית בימי הביניים בכלל ובהגותו של הרמב"ם בפרט. זכה בפרס א.מ.ת במדעי הרוח. פרסם מאמרים רבים בזיקה למשנת הרמב"ם).

הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ

"מטרת התורה היא לפתוח בפני בני האדם את האפשרויות האינסופיות הטמונות בבריאה, ולשם כך נדרש חופש רעיוני... המגמה הנפוצה בחברה הדתית כיום היא להתמקד בלימוד משנתם של הוגים פחות רציונליים, או כאלו שהגותם מבוססת על תורת הסוד. הזנחת ההגות הרציונלית בכלל והגותו של הרמב"ם בפרט – היא תקלה אומללה... הרמב"ם הוא הוגה הדעות הגדול ביותר שקם בעם ישראל... אמרו עליו: "ממשה עד משה לא קם כמשה". הסתרת חשיבתו של הרמב"ם מבני הדור – היא עוולה חמורה מאוד. זו אינה פגיעה ברמב"ם, אלא

הרב אורי שרקי

"לכן שמחה רבה היא עבור כל אוהבי ה' וחפצי טובת בריותיו בעבודה זו... הכוללת דייקנות, מקצועיות עם חן רב ונאמנות אותנטית לעומק משנתו של רבנו.

ההנגשה של דברי הרמב"ם לבני דורנו אינה חוטאת בחטא שנוח היה כל כך ליפול בו, חטא הרידוד. כל מושג חדש ברמב"ם מובהר היטב על פי מקורותיו, מבלי לוותר על מקצועיות ההסברה. התרגום החדש הוא באמת חדש בלא שיעבוד לצורות הלשון המיושנות שהספרות הרבנית מלאה מהם. ההרחבות המתבקשות מאפשרות לכל מעמיקי המחשבה למצוא נתיבות אל עולם המחשבה העברי והכללי בדרך סלולה... אשרי דורנו שזכה להיפגש שוב עם הרמב"ם בכל מלוא שיעור קומתו "

(הרב אורי עמוס שרקי הוא מרצה בכיר במכון מאיר, רבה של קהילת "בית יהודה" בקריית-משה בירושלים, יו"ר ברית עולם – המרכז העולמי לבני נח, ומחברם של ספרים רבים).

הרב אליעזר מלמד

"יסודות אמונה והשראה... תחזקנה ידיהם... במלאכת הקודש של ההדרת ופירוש ספרי רבנו הגדול הרמב"ם, ובכלל זה "מורה הנבוכים" עם ביאור בהיר ומעמיק כאחד... כמעט בכל הסוגיות האמוניות והמוסריות החשובות, יש לעמדת הרמב"ם משקל חשוב ומכונן בהעמדת האמונה על טהרתה בלא שמץ עבודה זרה והטיות זרות. לפיכך, ראוי לשבח את העוסקים בבירור משנתו האמונית של רבנו הגדול, שכאז כן היום היא אחת מאבני היסוד של עולם המחשבה הישראלית

מעבר לכך, מתוך לימוד "מורה הנבוכים", ניתן ללמוד מרבנו הגדול כיצד ראוי לגדולי ישראל להתמודד עם דעות שונות: ללמוד אותן ברצינות, ביושר ובכנות, לקבל את האמת ממי שאמרה ולדחות בכובד ראש את מה שצריך לדחות. עוד אפשר ללמוד מרבנו הגדול, שככל שהיסודות ההלכתיים איתנים יותר, כך אפשר להתמודד ביתר אומץ וחירות עם דעות רחוקות וחדשות"

פרופ' מנחם קלנר מומחה בעל שם עולמי להגות יהודית בימי הביניים ולהגותו של הרמב"ם. ראש התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית במרכז האקדמי שלם, פרסם ספרים רבים).

הרב יעקב אריאל

"הוצאה מחודשת של 'מורה הנבוכים' היא צורך הדור. העריכה החדישה מקרבת את הספר לנבוכי דורנו לא רק מבחינת החיצונית האסתטית אלא גם מבחינת תוכנו העמוק של המורה לדורות"

" ספר "המורה" הוא העמוק שבספרי ההגות הישראלית בימי הביניים, תקופת פריחתה של הפילוסופיה היהודית... מטרתו של הרמב"ם בספר "המורה" להורות לכל אדם מישראל, לא רק לנבוכים, מהו ייעודו בחיים"

"הפרקים האחרונים של ספר "המורה", מתרומם הרמב"ם לשירה נשגבה על האדם השלם הדבק בה'. כאן מוכנה לנו הפתעה: הרמב"ם, השכלתן, הפילוסוף, המעמיד את התבונה הרציונאלית מעל לכל – מעמיד בראש הסולם לא את החכמה, אלא את המוסר, את החסד, את המשפט ואת הצדקה"

(הרב יעקב אריאל הוא נשיאם של ישיבת ההסדר רמת-גן, של ארגון חותם ושל מכון התורה והארץ. חתן פרס ישראל, ופוסק חשוב הן בנושאים הקלאסיים הן בנושאים מודרניים, תרומתו מתבלטת גם בנושאים הגותיים).

פרופ' חנה כשר

"הקורא בן המאה העשרים ואחת, זוכה סוף סוף לכך שנתמלא החסר הזה: המהדורה שלפנינו כוללת פרשנות היוצרת גשר אמין של ידע רב בין הקורא לבין הטקסט הפילוסופי מימי הביניים תוך הקפדה ודיוק, בלשון צחה ברורה ונעימה, ובצירוף איורים מאירי עיניים. אשרי כל אשר יקראוהו באמת!"

(פרופ' חנה כשר היא פרופסור אמריטוס במחלקת למחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן. לשעבר בעלת הקתדרה לפילוסופיה יהודית ואתיקה).

פרופ' משה הלברטל

"מורה הנבוכים מלמד אותנו על הזיקה העמוקה שבין המחשבה המטאפיזית לחיי המעשה, התואמת את עמדת הרמב"ם שראתה במדע ובפילוסופיה לא איום על חיי האמונה אלא אפשרות להבנה ולהעמקה שלהן.

התרגום העברי הרהוט והמעולה והביאורים וההרחבות מאירי העיניים של מהדורה זאת, הם תרומה נהדרת ללימוד והעיון במשנתו של הרמב"ם"

(פרופ' משה הלברטל הוא פרופסור בחוגים למחשבת ישראל ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ופרופסור למשפטים באוניברסיטת ניו יורק, פרסם מאמרים וספרים רבים, ובהם על הרמב"ם)

בצעירים, שאינם חשופים לכך שמחשבת התורה צריכה להיות לא רק מחשבה מושכת ומאירה, אלא גם מחשבה בהירה, ובעיקר – כזאת שאפשר לתפוש אותה בשכל ישר, שאינה מתחבאת בתוך סודות שאף אחד אינו יכול לפתור אותם.

המהדורה... מנגישה את הרמב"ם לקהל רחב יותר, הן בלשון החדשה של התרגום הן בביאורים העשירים, המתאימים להנחייתו של הרמב"ם לתאם את דבריו ממקומות אחרים. כל מי שתורת הרמב"ם יקרה לו, ישמח לראות היאך דבריו הקדושים מבוארים בעברית צחה וברורה והיאך סברות פילוסופיות מספקות מסילות להתמודדות עם האתגרים של ימינו"

(הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ, ראש ישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים, פוסק חשוב, ומגדולי המומחים והפרשנים בדורנו על הרמב"ם).

הרב אליעזר מלמד

" תחזקנה ידיהם של... וכל השותפים עמהם במלאכת הקודש של ההדרת ופירוש ספרי רבנו הגדול הרמב"ם, ובכלל זה "מורה הנבוכים" עם ביאור בהיר ומעמיק כאחד.

כמעט בכל הסוגיות האמוניות והמוסריות החשובות, יש לעמדת הרמב"ם משקל חשוב ומכונן בהעמדת האמונה על טהרתה בלא שמץ עבודה זרה והטיות זרות. לפיכך, ראוי לשבח את העוסקים בבירור משנתו האמונית של רבנו הגדול, שכאז כן היום היא אחת מאבני היסוד של עולם המחשבה הישראלית.

מתוך לימוד "מורה הנבוכים", ניתן ללמוד כיצד ראוי לגדולי ישראל להתמודד עם דעות שונות: ללמוד אותן ברצינות, ביושר ובכנות, לקבל את האמת ממי שאמרה ולדחות בכובד ראש את מה שצריך לדחות..."

(הרב אליעזר מלמד, הוא רב היישוב הר-ברכה, וראש הישיבה בישוב. פוסק חשוב, ומחבר סדרת "פניני הלכה", בהם ניכרת שיטתו לחשוף את עקרונות היסוד של ההלכה ולחבר בין טעמיה הרעיוניים לבין פרטיה ההלכתיים).

פרופ' מנחם קלנר

"קורא יקר, אתה עומד לקרוא חיבור סבוך בפילוסופיה יהודית, וייתכן שאתה שואל את עצמך: למה לי לטרוח לעשות זאת? בהקדמה קצרה זו אני מבקש להשיב על שאלתך..."

קריאת הספר שלפנינו היא אתגר בפני עצמו, הבא למלא את האתגר של להיות אדם. מהדורה זו, המנגישה את הרמב"ם בתרגום ובביאורים המלווים אותו, מסייעת באתגר. קראתי חלק מן הפרקים ואני מוצא אותם מדויקים, מבוססים היטב, מונגשים להפליא, וכתובים גם באופן המזמין לחשיבה. אני מקווה שהתחלתי לענות על השאלה ששאלתי בראש דבריי, ושכמפגש עם הספר במהדורה זו, תוכלו למצוא תשובות נוספות, מרעננות ומטיבות"